



www.medborgarskolan.se

Humanismen – en livsåskådning

TANKE – intellektuell sida

Människan är fri att utforma sitt liv som hon själv vill i sin strävan efter självförverkligande.

Inget ämnesområde är generellt viktigare än något annat. I Medborgarskolan står människan i centrum – inte ämnet.

”Moralisten är ofta humanistens motpol”
Carl-Göran Ekerwald

Giovanni Pica della Mirandola 1486

Gud skapar människan och vänder sig därefter till henne:

*Andra varelsers natur begränsas inom av oss föreskrivna lagar.
Du är av inga gränser instängd, utan skall fastställa dem själv
med din vilja, som jag har lagt i din hand.*

**Du ska ha makt att degenerera till
lägre former som är djuriska...**

Människans vilja är fri och möter inga
begränsningar inte ens om hon använder den till
att sjunka till djuriska nivåer!

(enligt Mirandola)

Egenskaper som ”den fria självförverkligade människan” är bärare av

- God verklighetsuppfattning
- God förmåga att acceptera sig själv och andra människor
- Förmåga att lösa problem
- Balans mellan tanke och känsla

Egenskaper som ”den fria självförverkligade människan” är bärare av

- Nyfikenhet att pröva på okända områden
- God tillit till sig själv och sin förmåga
- Känsla för samspel med andra människor

enligt bl.a. Carl Rogers och Abraham Maslow

Nyfikenhet att pröva på okända områden

Rutinen är en ofta avundsjukt hämmande följeslagare som ständigt försöker leda oss på vägar där vi tror oss säkra och som förbittrat vänder oss ryggen när vi vill utmana oss själva och gå dit vi inte tidigare gått.

(Niklas Rådström)

När vågade du själv lämna det trygga hörnet?

Ge exempel på när du gjorde något som var helt nytt för dig – något som du "egentligen" inte kunde.

Hur gick det? Vad lärde du dig...?